



Kalender

09-09	Gebedsgroep/wandeling
12-09	Startviering
19-09	Dag van de pedagogisch medewerker
	<i>Alvast voor in de agenda</i>
09-10	Studiedag, alle leerlingen vrij
07 t/m 11-10	Kijkweek (rooster volgt)
05-10	Dag van de leraar
14-10	Gebedsgroep
24-10	Skate Thursday
28-10 t/m 03-11	Herfstvakantie



Nieuwe leerlingen

We verwelkomen deze maand bij ons onderwijs Shanaya, Fien, Faylinn, Ferre, Milan, Jailey, Arèn, Daley, Akin, Nazan, Meike, Jayden, Liv, en Mathijs. Bij onze peuterspeelgroep verwelkomen wij Daniël, Antoni en Mylo. We wensen hen en hun ouders/verzorgers een fijne tijd op ons IKC toe.

Nieuw cursusjaar 2024-2025

De zomervakantie ligt achter ons en we zijn weer gestart aan een nieuw cursusjaar. Afgelopen vrijdag- en maandagochtend hadden we de startgesprekken. Fijn om elkaar op deze wijze te ontmoeten. Vanaf afgelopen maandagmiddag bezoeken alle kinderen ons IKC. Zo zitten we weer in het alledaagse ritme. We kijken uit naar een mooi en leerzaam cursusjaar. We verwelkomen dit cursusjaar ook weer een aantal stagiaires. We hopen dat ze een leerzame en plezierige tijd bij ons hebben. Tevens zien we uit naar een mooie samenwerking met de ouderraad, de medezeggenschapsraad, de gebedsgroep en alle andere helpende ouders. In onze informatiegids leest u onze plannen en alle overige informatie over ons IKC. We wensen

alle betrokkenen veel succes en werkplezier en Gods zegen toe over dit nieuwe cursusjaar!

Lestijden (herinnering)

Graag willen u eraan herinneren dat de lestijden vanaf dit cursusjaar op **vrijdagochtend**, net als de woensdag, tot **12.15 uur** duren.

Startviering

U bent donderdag 12 september van harte welkom in de Bethlehemkerk. Om 19.00 wordt de jaarlijkse startdienst gehouden van alle christelijke scholen in Papendrecht. We hebben Marcel en Lydia Zimmer uitgenodigd om de dienst te begeleiden.

Het belooft een mooie, vrolijke en muzikale dienst te worden. Vele liederen zullen de kinderen herkennen en mee kunnen zingen.

De dienst is voor het hele gezin. Als uw jonge kind (0-3 jaar) het uurtje te lang vindt en onrustig wordt, is er een mogelijkheid om even in de hal naar de crèche te gaan.

Aan het eind van de dienst is er bij de uitgang een collecte voor "Woord en Daad".

We hopen op een fijne dienst met elkaar op 12 september!

Gebedsgroep

Het nieuwe cursusjaar is begonnen en de gebedsgroep wil ook dit jaar weer biddend om de kinderen en medewerkers heen staan. We starten op maandag 9 september om 8.30 uur met de traditionele gebedswandeling rondom het IKC. Aansluitend is er een high tea bij Janet Huybens thuis. U bent van harte welkom om mee te bidden en de sfeer en onze lekkernijen te komen proeven. Mail voor meer informatie naar gebedsgroep@ikcbeatrix.nl. Hier mag u ook altijd gebedspunten delen, wij gaan hier zorgvuldig mee om. Gods zegen voor het komende jaar!

Nieuwe methode



Dit cursusjaar hebben we de methode Kwink aangeschaft. Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL) inclusief burgerschap en mediawijsheid voor de groepen 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Deze methode is praktisch, leuk en altijd actueel. In het [oudermagazine](#) leest u hier meer over.

N.a.v. deze methode hebben we 3 basisregels opgesteld. Deze regels zijn de basis van hetgeen wij verwachten van iedereen hier op ons IKC. De regels hangen ook zichtbaar door de gangen en in de klassen. We hopen zo samen een prettige en gezellige sfeer te creëren.



Bibliotheek op school

Dit jaar gaan we werken met een compleet nieuwe bibliotheek. Volgende week zullen de nieuwe boeken in de bibliotheekkasten worden geplaatst. We krijgen tevens ondersteuning vanuit de bibliotheek, omdat wij meedoen aan het project 'Bibliotheek op school'.

'De Bibliotheek op school' is een effectieve aanpak in leesbevordering voor elk onderwijsniveau. Zo leren leerlingen met meer plezier lezen en verbetert hun taalvaardigheid. De aanpak zorgt bovendien voor structurele samenwerking tussen bibliotheek, onderwijs, gemeenten en andere partijen. Met deze aanpak en mooie nieuwe boeken gaan we het lezen op ons IKC nog meer prioriteit geven.

Nieuws van de ouderraad

Nu het nieuwe cursusjaar is begonnen, gaat ook de ouderraad binnenkort weer aan de slag. We

ondersteunen het IKC in de voorbereidingen van alle feestdagen en extra activiteiten, zoals de kerst- en paasviering, het sinterklaasfeest, de koningsspelen, juffendag en het afscheid van groep 8. Al deze bijzondere dagen zijn voor de leerlingen heel belangrijk. Ze vormen de spreekwoordelijke kers op de taart. De OR hoopt er opnieuw een mooi jaar van te maken.

Nieuws van PSG het Koningskind

We zomervakantie zit er weer op, dat betekent dat alle kinderen weer gezellig komen spelen. De komende week doen we nog een beetje rustig aan, maar daarna beginnen we aan het thema bakkerij. En bij het thema bakkerij hoort natuurlijk ook bakken. Dus dat gaan we zeker doen! We starten het nieuwe schooljaar ook met nieuw speelgoed. Wat zijn we daar al leuk mee aan het spelen. We hebben er weer zin in met elkaar!



Zorgcoördinator

Het herstel van onze zorgcoördinator Ilse Joan duurt langer dan verwacht. Wij verwelkomen Mariët Korteweg, zij zal de komende maanden op de maan- en dinsdagen haar taken (deels) overnemen.

Geen rommel in je trommel?

Met goede voeding geef je je kind de perfecte basis om goed te kunnen presteren op school. En om vol energie het jaar door te komen. In de [brochure](#) lees je er alles over. Je krijgt tips om ook in alle drukte of met een klein budget je kind een goed gevulde lunchtrommel mee te geven.



PAPENDRECHT

Op zondag 22 september is er weer een viering van de Kliederkerk. Deze keer is het thema: **Welkom aan boord!** In de Kliederkerk kun je op speelse manier kennismaken en omgaan met Bijbelverhalen. Kliederkerk kent steeds drie onderdelen: spelletjes, doe-dingen rond het Bijbelverhaal in alle zalen van onze kerk. Zie de flyer en de website voor meer informatie.

Nieuws van de opvang

Tijdens de vakantie hebben we gewerkt met het thema "bso lands". Voor de vakantie hadden we de groep al omgetoverd in een waar festivalterrein, met een mainstage, dansvloer, foodtruck en camping. Tijdens de vakantie is daar nog een mooi restaurant bijgekomen. We hebben volop van de hoekjes genoten. Daarnaast was er ook nog een spetterend vakantieprogramma. De eerste week hadden we het subthema "Festivalcamping". We maakten onder andere onze eigen merchandise in de vorm van een versierd T-shirt. We aten heerlijke pastasalade en zijn in twee verschillende speeltuinen geweest. In de tweede week was er "Foodtruck-valley" waarbij we ons eigen restaurant maakten op de groep. We maakten ons eigen patatje gezond van groente en aten lekkere pizza's en tosti's. In de derde week waren we in de "Zen lounge". We startten de week met een heus blote voetenpad, maakten zelf een water-xylofoon, hielden een bellenblaas spektakel en hebben geblinddoekt eten geproefd. In week 4 was er "Music stage" waarbij we eetbare drumstokken en noten-en bananenkoekjes maakten. We hebben gespeeld in het park en buiten getekend wat we hoorden. In week 5 hadden we "Pret paviljoen". We zijn de week begonnen met een dansles van Bounce, we hielden een ping pong party en van ballonnen werden er mooie figuren gevouwen. We maakten ook een bananasplit en discopoffertjes. En tot slot was er in week 6 "Talent tent". We vulden

ijshoortjes met fruit en maakten een schaduwtheater, microfoon en prijzenbeker. Een mevrouw kwam mooie glittertattoos zetten. We sloten de vakantie af met een dagje speeltuin.



Bijbelrooster

Week 35 - Zo kan het ook!

Matteüs 19:13-15, 21:28-32 en 22:15-22

Jezus zegt dat de kinderen bij hem mogen komen; het koninkrijk van God is er voor hen. Ook vertelt Jezus over twee zonen die een opdracht krijgen van hun vader. De één zegt ja, maar doet het niet, de ander zegt eerst nee, maar doet het uiteindelijk toch. Op de vraag of je belasting aan de keizer moet betalen, zegt Jezus dat je aan de keizer moet geven wat de keizer toebehoort en aan God wat Hem toebehoort.

Week 36 - Wie helpt jou?

Exodus 1 en 2:1-25

De mensen van het volk Israël wonen in Egypte. Omdat de farao bang is dat het volk te groot en te sterk wordt, laat hij hen slavenwerk doen en wil hij dat de pasgeboren zonen gedood worden. De vroedvrouwen luisteren niet naar de farao, maar naar God. In die situatie wordt Mozes geboren.



Zijn moeder legt hem in een mandje in het riet,
waar hij gevonden wordt door de dochter van de
farao.

Week 37 - Vertrouw me maar

Exodus 3:1-22 en 4:1-31

Mozes wordt door God geroepen om het volk
Israël uit te leiden uit Egypte. Mozes ziet het niet
zitten, hij is bang dat het volk hem niet zal geloven
en dat de faraο niet zal luisteren. God geeft hem
vertrouwen, en zijn broer Aäron zal met Mozes
meegaan. Zo gaat Mozes toch naar Egypte.

Onderweg raakt Mozes in een strijd verwickeld
met God.

Week 38 – Geloof je het zelf

Exodus 5,6:1-12 en 6:27-7:13

Als Mozes en Aäron naar de faraο gaan, wordt de
druk op het volk verzwaaard. De Israëlieten
reageren boos en verdrietig. God stuurt Mozes en
Aäron nog eens naar de faraο en kondigt aan dat
er plagen in het land zullen komen.

Week 39 – Laat mijn volk gaan!

Exodus 7-11:10 en 12:1-28

Omdat de faraο niet wil luisteren, komen er
plagen in het land. Water verandert in bloed, er
komt een kikkerplaag, muggen,
steekvliegen...ondanks negen zware plagen wil de
faraο niet luisteren.

De volgende maandbrief verschijnt ovb op 3 oktober.